



40 DAGEN
OP WEG NAAR PASEN
Ga mee!

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE.....	2
BIJ DIT NUMMER.....	3
KERKDIENTEN PG DE TJONGERVALLEI.....	4
KERKDIENTEN BUURGEMEENTE JSH.....	5
BIJ DE DIENSTEN.....	5
Het Paasontbijt.....	5
VACATURES.....	6
Vacature Beamerteam.....	6
Vacature hulpkoster.....	6
Vacatures kerkenraad.....	6
MEDITATIE.....	7
GROET UIT JUBBEGA.....	8
VAN DE DIACONIE.....	10
Verantwoording collecten... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.	
Komende collecten.....	10
Toneel in de kerk tijdens de Zendingsdienst.....	10
VAN DE KERKENRAAD.....	13
WAT IS DAT TOCH MET KERSTMIS EN PASEN.....	14
VAN TAAKGROEP VIEREN.....	16
KERK EN MUZIEK.....	18
MEER NIEUWS UIT ONZE GEMEENTEFOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD.	
Bloemengroet.....	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Jarigen.....	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Jubilea.....	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Nieuw podium kerk Oudehorne.....	19
Informatieavond Naftali – donderdag 7 maart.....	19
Violenactie World Servants.....	19
Afscheid van onze koster.....	20
Samen-delen-markt: strune mei wat lekkers.....	21
Kofje oerke mei sop.....	23
Van de KinderKring - 40dagenproject - Met vallen en opstaan.....	23
Wacht maar.....	24
Inspiratie voor de regio - Vorming en Toerusting.....	25
COLOFON.....	28
KLEURPLAAT.....	29



Dit kerkblad wordt twee weken na verschijnen van deze papieren versie als geanonimiseerde versie gepubliceerd op onze website www.pgderegenboog.nl. Ieder die met naam en achternaam in dit kerkblad genoemd staat heeft zonder nadere aankondiging tot twee weken na verschijnen van ieder papieren kerkbladnummer de gelegenheid om bezwaar tegen de vermelding van zijn/haar naam in de publicatie op de website te melden via de kerkbladmailbox (kerkblad@pgderegenboog.nl) en wordt daarna zonder tegenbericht geacht daartegen geen bezwaar te hebben.

De redactie



BIJ DIT NUMMER

40 dagentijd

De periode voor Pasen is een tijd van inkeer, van bezinning hoe we door de woestijn van het leven gaan, maar waarin we mogen ervaren hoe Jezus die weg mét ons gaat. Een tijd van voorbereiding, van omkering, van jezelf toetsen, nagaan hoe je in het leven staat. Een tijd van waken en bidden, een tijd van stilstaan bij de nood van de wereld. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg. De liturgische kleur in deze periode is paars.

In de Bijbel komt het getal **40** veelvuldig voor; het is een aanduiding van een tijd van beproeving en heeft betrekking op voorbereiding en verwachting:

De zondvloed duurde 40 dagen en nachten (Genesis 7:12).

Noach wachtte 40 dagen voordat hij de ark opende (Genesis 8:6).

Mozes verbleef 40 dagen en nachten op de Sinaïberg om er de Tien geboden te ontvangen.

De Israëlieten trokken 40 jaar onder leiding van Mozes door de Sinaiwoestijn.

Goliath daagde de Israëlieten 40 dagen lang uit voordat David hem ging bevechten (1 Samuël 17:16).

Elia ging door de kracht van de spijs die de engel hem gaf 40 dagen en nachten tot aan de berg Gods, Horeb (1 Koningen 19).

Jona preekte in Nineve dat de stad over 40 dagen verwoest zou worden (Jona 3:4).

Na zijn doop vastte Jezus 40 dagen in de woestijn en werd toen verzocht door de duivel; daarna begon Zijn prediking met de Bergrede (Mattheüs 4:2).

Na zijn opstanding verscheen Jezus 40 dagen aan zijn discipelen alvorens naar de hemel op te varen (Handelingen 1:3).

Thema

Dit jaar is het thema 'Ga mee!'. Veertig dagen lang meegaan in de bonte stoet van Jezus' volgelingen. Door Hem te volgen, ontmoeten we mensen uit de wereldkerk, van alle talen, culturen en achtergronden. Een kleurrijk gezelschap van gelovigen die van elkaar leren, naar elkaar omzien en hun geloof in God delen. Ga in deze Veertigdagentijd mee naar kerken en gemeenschappen in Colombia, Rwanda, Indonesië, Oeganda, Libanon en Nederland, door voor hen te collecteren. Laat je meenemen in de wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde.

In dit 40 dagennummer vindt u weer veel wetenswaardigheden, enkele gedichten en een aantal uitnodigingen, van harte bij u aanbevolen! Veel leesplezier.

De 40dagenkalender vindt u/jij bijgevoegd bij dit kerkblad.

Namens de redactie,
Margreet de Boer

Helpende handen

Het kerkblad is ván ons allemaal en vóór ons allemaal. Daarom deze oproep aan alle gemeenteleden om zo nu en dan eens individueel kopij in te sturen. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van het doorsturen van een interessant artikel, een mooi gedicht of treffende spreuk (inhoudelijk passend voor plaatsing in het kerkblad). Op die manier kunt u/kun jij dat delen met de lezers van het kerkblad.

Onderaan het colofon van het kerkblad staat vermeld hoe u/jij de bijdrage kunt insturen. Ook de data voor kopijsluiting staan daar vermeld. Er wordt nu bijna elke keer iets ingestuurd en geplaatst. Ook deze keer weer. Dank aan de inzenders! Doet u/doe jij ook eens mee?

40dagennummer



2024 nr. 2

KERKDIENSTEN PG DE TJONGERVALLEI

Onderstaand rooster is onder voorbehoud;
voor actuele informatie kijkt u op de nieuwsbrieven.



Zondag NH	11-feb	Ds. E.v.d. Sluis 9.30 uur Koster: Johan Hofman	Organist: Geartsje Nolles Collecte: 1. Alg. diac. doeleinden 2. Kerk
Zondag Katlijk 1e zondag 40 dgn tijd	18-feb	Ds. D. Hasper 9.30 uur Koster: Jan Uiterwijk	Organist: Anton v.d. Meulen Collecte: 1. Open Doors 2. Kerk
Zondag OH 2e zondag 40 dgn tijd Zendingszondag	25-feb	Ds. D. Hasper 10.00 uur Koster: Ane Visser Gezamenlijke dienst 9.30 uur Koffie vóór de dienst	Organist: Henk v.d. Bij Collecte: 1. Zending 2. Kerk
Zondag OH 3e zondag 40 dgn tijd	3-mrt	Mw. Nicolien Bergsma 9.30 uur Koster: Jappie de Groot	Organist: Jelger Goudberg Collecte: 1. Diaconaal quotum 2. Kerk
Zondag OH 4e zondag 40 dgn tijd	10-mrt	Ds. D. Hasper 9.30 uur Koster: Johan Hofman	Organist: Henk v.d. Bij Collecte: 1. Aanloophuis 2. Kerk
Woensdag Jubbega Biddag	13-mrt	Ds. D. Hasper 19.30 uur Gezamenlijke dienst	Organist: Geartsje Nolles Collecte: Kerk in Actie: Oeganda
Zondag OH 5e zondag 40 dgn tijd	17-mrt	Ds. P.W. Hulshof 9.30 uur Koster: Ane Visser Afscheidsdienst Piet Hulshof	Organist: Geartsje Nolles Collecte: 1. Alg. diac. doeleinden 2. Kerk
Zondag OH Palmzondag	24-mrt	Ds. D. Hasper 9.30 uur Koster: Jappie de Groot	Organist: Jelger Goudberg Collecte: 1. Mercy Ships 2. Kerk

Iedere zondag is er na de dienst koffiedrinken om elkaar te ontmoeten en na te praten m.u.v.
Zendingszondag 25 februari, dan is er koffie vóór de dienst.



Ik wil even met je praten
even zomaar, voor de gezelligheid
hier heb je een kopje koffie
ik steel gewoon wat van je tijd.



KERKDIENSTEN BUURGEMEENTE JSH

Jubbega/Schurega/Hoornsterzwaag



Zondag 11 feb Jubbega	9.30 uur	Dienst in Jubbega	Ds. P.W. Hulshof
Zondag 18 feb	9.30 uur	1 ^e zondag 40-dagentijd	Ds. P.W. Hulshof
Zondag 25 feb Oudehorne	9.30 uur	2 ^e zondag 40-dagentijd Zendingszondag	Ds. D. Hasper gezamenlijk
Zondag 3 mrt Skuorregea	9.30 uur	3 ^e zondag 40-dagentijd Fryske Tsjinst	Ds. D. Hasper
Zondag 10 mrt Jubbega	9.30 uur	4 ^e zondag 40-dagentijd	Ds. P.W. Hulshof
Woensdag 13 mrt	19.30 uur	Biddag	Ds. D. Hasper gezamenlijk
Zondag 17 mrt Jubbega	9.30 uur	5 ^e zondag 40-dagentijd	Commissie Nieuwe Diensten
Zondag 24 mrt Jubbega	9.30 uur	6 ^e zondag 40-dagentijd Palmzondag	Ds. P.W. Hulshof



BIJ DE DIENSTEN

Op **18 februari** begint alweer de Veertigdagentijd. De eerste dienst zal in de Thomaskerk van Katlijk zijn. Gaat u mee deze periode onderweg naar Pasen?

Op **25 februari** is de Zendingszondag, die is dit jaar in Oudehorne. De Zendingszondag wordt georganiseerd door de diakenen van de Oosthoekgemeentes samen. Dit jaar staat Zending over Grenzen centraal met toneel in de kerk!

De dienst begint om **10.00 uur** (zie blz. 10).

31 maart - Pasen

Het Paasontbijt zal ook dit jaar *vóór* de dienst worden georganiseerd, nu door het pastorale team.

In afwachting van een nieuwe koster zal dat vooralsnog een beetje eenvoudiger zijn dan anders; paasbrood met koffie/thee en een paaseitje.

Iedereen is van harte welkom vanaf 9.15 uur, om 10.00 uur begint de dienst.



LET OP: de wisseling naar de zomertijd valt precies in het Paasweekend. De nacht is daardoor een uur korter, daarom hebben we het ontbijt niet te vroeg georganiseerd. Iedereen is van harte welkom!!!



VACATURES

Vacature Beamerteam

Er is op basis van de vorige oproep 1 persoon die zich gemeld heeft om het Beamerteam te gaan helpen. Daar is het team heel blij mee, maar de onderbezetting is daarmee nog niet opgelost. De zoektocht gaat dus verder naar enkele (2 tot 3) gemeenteleden (M/V) die het leuk vinden om op vrijwillige basis bij toerbeurt te helpen bij het maken van een PowerPointpresentatie voor de kerkdienst (de gegevens daarvoor worden aangeleverd). Per keer komt dat neer op ongeveer 2 uren tijd die daarvoor nodig is, ongeveer 7 tot 8 keer per jaar. Enige basiskennis van de computer is wel noodzakelijk. Uiteraard is er hulp bij het aanleren van de benodigde basisvaardigheden met PowerPoint. Voor aanmelden en/of verdere informatie kunt u terecht bij Janette Porte, tel. 06-30680113.



Vacature hulpkosters

Het team hulpkosters raakt onderbezet. We zijn daarom op zoek naar hulpkosters (3 tot 5 M/V) die zich vrijwillig willen inzetten om bij toerbeurt (gemiddeld eens per 2 maanden) de zondagse eredienst in goede banen te leiden (regiehouder).

Op de oproep in de vorige twee ! kerkbladen zijn helaas nog geen reacties gekomen.

Aanmelden en/of verdere informatie bij Rommie Haarsma, tel. 06-12529098



Vacatures kerkenraad

- 2 kerkrentmeesters
- 2 diakenen
- 1 voorzitter van de kerkenraad (ouderling of diaken met een bijzondere opdracht)

De protestantse gemeente De Tjongervallei doet een dringend beroep op al haar leden om al deze vacatures te kunnen invullen.

Kent u iemand die misschien wel geknipt is voor één van deze ambten, stuur uw suggestie dan naar de scriba: raterhaar@gmail.com of; Scriba PG De Tjongervallei
Stelle 21,
8414PA Nieuwehorne

U mag ook uzelf voordragen.

samenwerken is als het maken van een puzzel;
elk stuk is belangrijk om het grote geheel te vormen



MEDITATIE

Veertig dagen onderweg naar Pasen

*Wij blijven geloven dat onder miljoenen
de Heer van de schepping een plan met ons heeft.
Waarin zich Zijn heil en mijn twijfels verzoenen
en dat aan elk leven betekenis geeft.*

(Ev. Liedb. 179)



*En ook dat Zijn boodschap de mens kan bevrijden
hoe vast ook verstrikt in het web van de tijd.
Nog steeds kan vertroosten, verlichten, bevrijden
wanneer hier de levensbaan uitzichtloos lijkt.*

's Morgens, heel vroeg, ga ik graag een stuk wandelen. De wereld is nog stil, op het geluid van een auto in de verte na. En na verloop van tijd hoor ik ineens een vogel, verderop vlak bij de bomen duiken ineens 5 reeën uit het niets op. Het wordt lichter en de wereld ontwaakt. Zoals ze dat al talloze keren eerder heeft gedaan, ver voor ik er was, en nadat mijn naam allang vergeten is zal het nog steeds gebeuren. Wij mensen zijn als gras, als veldbloemen, zegt de Psalmddichter, we zijn er heel even en dan is het weer voorbij. Wij zijn helemaal niet zo belangrijk als we ons soms voelen.

Hoe bijzonder is het dan om je te realiseren dat wij voor God wél belangrijk zijn. Niet als mensheid, maar als mens. Ieder mens wordt door Hem gezien. En bij ieder mens is Hij betrokken. Zoveel houdt Hij van ons, dat Jezus gekomen is om ons de weg te wijzen naar God, en de weg tussen onze Schepper en ons vrij te maken. Daarvoor heeft Jezus geleden, is Hij gestorven en is Hij opgestaan uit de dood.

Het lied dat hierboven staat heb ik tijdens mijn studietijd leren kennen. Het heeft me al vaak bemoedigd, in moeilijke periodes in mijn leven. Zijn Heil en mijn twijfels kunnen zich verzoenen, mijn leven heeft net als dat van u en jou betekenis, omdat God ons leven betekenis geeft. Het is een lied om over na te denken, onderweg naar Pasen. Onderweg naar Gods toekomst.



*En dat Hij ons telkens de durf weer wil geven,
ook nu in een wereld van steen en metaal
om buiten onszelf voor de ander te leven:
ons kleine begin van Zijn groot ideaal.*

*Dat werk'lijkheid wordt als het oog van de volken
zich niet meer vergeefs naar de horizon richt.
En 't morgenrood rijst, dat Zijn komst met de wolken
verkondigt in duizenden kleuren van licht.*

Ds. Dingena Hasper



GROET UIT JUBBEGA

Predikant Donkerbroek

Zoals ik al schreef in het vorige kerkblad, zal ik zondag 17 maart worden bevestigd als predikant van de protestantse gemeente van Donkerbroek en Haule. Deze dienst begint 's middags om 14.00 uur en ds. Wieger Baas zal mij bevestigen.

Zondag 17 maart zal ik 's morgens bij ons in Oudehorne voorgaan. Dat is de laatste dienst die ik zal leiden als predikant van PG De Tjongervallei. Daarna zal ik hopelijk best nog wel eens voorgaan. De samenwerking met de gemeenten van Jubbega-Hoornsterzwaag blijft gewoon bestaan en in de gezamenlijke diensten zullen ds. Dingena en ik bij toerbeurt of samen voorgaan. Dus we blijven elkaar zien en bij elkaar betrokken.

Ruim 10 jaar heb ik de gemeente mogen dienen. Eerst met Koos Dijkshoorn en daarna met ds. Dingena. In die tijd is er veel gebeurd en hebben we veel met elkaar mogen delen. Als ik denk aan de Tjongervalleigemeente dan ben ik God dankbaar voor de zegeningen die Hij gegeven heeft. Door alles heen zijn er ook hele mooie en hoopgevende ontwikkelingen gekomen. Als ik kijk naar de kerkdiensten van de laatste tijd, dan lijkt het wel alsof er een nieuw elan in de gemeente is gekomen. Gods Geest is aan het werk en ik zie een verlangen naar meer. Lieve mensen, Johannes de Doper verlangde ernaar dat Jezus meer werd, en hij minder. Hij moet groter worden en ik kleiner. Laat dat verlangen ook uw en jouw verlangen zijn en houd dat verlangen vast. Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ds. Piet Hulshof



Ga mee! Groothuisbezoeken 2024 in februari en maart Opgeven vanaf nu!

Het jaarthema van de PKN dit jaar is: Ga mee! Dat zal ook dit jaar een leidend thema zijn in onze kerk. Ga mee, samen verder, als nieuwe Tjongervallei gemeente. We leren elkaar beter kennen als we met elkaar in gesprek gaan, samen dingen ondernemen en samen nadenken over de toekomst van onze gemeente. Daarom is het dit jaar nog meer dan andere jaren belangrijk dat we elkaar ook bij de Groothuisbezoeken ontmoeten.

Er zijn intussen data geprikt, waarop u/jij zich kun aanmelden. Als er op een middag of avond niet voldoende aanmeldingen zijn kunt u/jij worden ingedeeld op de middag of avond van uw tweede keus, dus geef die wel door!

De data voor dit jaar zijn:

Middagen: ma 26, di 27 februari en wo 6 maart.

Avonden: di 27 en do 29 februari en di 5 maart.

In het nieuwjaarsnummer van het kerkblad was een los inlegvel bijgevoegd met toelichting en opgaveformulier, waar de 4 opties voor aanmelding worden aangegeven:

1. Door genoemd formulier in te vullen en in te leveren bij de koster als u/jij naar de kerk komt op 28 januari, 4, 11 of 18 februari.
2. U/jij kunt mailen naar communicatie@pgderegenboog.nl
3. U/jij kunt een whatsapp bericht sturen naar 06-29458799 (Communicatie)
4. U/jij kunt bellen naar uw wijkouderling (zie de blz. met contactadressen in het kerkblad)

We zouden dit jaar heel graag weer eens bij u/jou thuis samenkomen, dus als u/jij de ruimte en mogelijkheden hebt dan zouden we dat heel graag ook van u/jou horen! U/jij kunt dat aangeven bij uw/jouw opgave.

Let op, voor alle 4 aanmeldopties geldt: aanmelden kan t/m 18 februari a.s.



40-dagentijd

Deze bijzondere dagen komen er weer aan en ik hoop dat voor ons allemaal een goede tijd zal zijn. Een tijd van verstillings, van inkeer, van rust en van verwondering. Daarin bidden wij u/jou Gods vrede toe.

Uw predikanten

Fusienieuws: Achter de schermen wordt nog steeds hard gewerkt aan het verzamelen en schrijven van een lange lijst met documenten die nodig zijn voor het officiële samengaan van onze gemeentes. Er is een concept-beleidsplan gemaakt voor het lopende jaar, ook een vereiste. Langzaam maar zeker valt nu alles op zijn plek en hopen we de voorlopige toestemming van de Classis te krijgen. Dan zal er een advertentie geplaatst worden in een landelijk of regionaal dagblad en als er dan een maand verstreken is waarin iedere rechthebbende zich kan melden, kunnen we naar de notaris.

Omtinken

Tineke Mevius uit Mildam, is op dit moment van schrijven voor de tweede keer opgenomen vanwege benauwdheid; het herstel gaat heel langzaam en is erg uitputtend. We hopen en bidden dat de komende weken het herstel goed en voorspoedig zal verlopen en wensen u zegen, moed en vooral héél veel geduld toe bij het opknappen.

Anneke van der Tempel heeft inmiddels op 2 februari jl. in Nijmegen een nieuwe knie gekregen, nu voor haar andere been. Zij is weer thuis.

Ineke Koehoorn is in afwachting van een oproep voor zo'n operatie. We wensen jullie beiden heel veel sterkte bij de ingreep en het herstel erna; dat de pijn daarna weg mag zijn en jullie heel veel kilometers plezier mogen hebben van zo'n nieuwe knie!

Renske Hartman is verhuisd naar de Herbergier in Oldeberkoop. Fijn dat daar een plek voor haar is en we hopen dat je het daar goed zult hebben.

Sommigen van ons moesten onlangs afscheid nemen van een dierbare. Onze gedachten gaan uit naar o.a. de *familie Hofman*, Johan & Thea en Folkert & Sonja. Veel kracht toegebeden in het verlies van jimme pa en pake.

Ik vraag uw en jouw gebed ook voor het gezin van *Jaap en Bianka van der Bijl*. We hopen en bidden dat de kuur mag aanslaan.

Uw predikanten

Van uw predikant:

In de afgelopen tijd heb ik weer wat meer mensen kunnen opzoeken, daar ben ik erg blij om! Ik vind het heel fijn dat steeds vaker diegenen onder u die bezoek willen hebben (of weten van iemand voor wie dat geldt) mij dat rechtstreeks laten weten. Dat helpt mij enorm! U bent samen ook voor mij de ogen en oren van de gemeente. Dus niet wachten: wilt u bezoek van uw predikant? Kent u iemand die bezoek zou willen? Laat het mij weten. Mijn nummer: 06-44199474 bellen of appen kan beide. Mail kan ook: domineedingena@gmail.com. Uiteraard kan ik nu tijdelijk niet meteen reageren vanwege mijn vakantie, vanaf 16 februari ben ik er weer!

Uit het Glazen Huis

Als dit kerkblad bij u op de mat valt ben ik als het goed is nog aan de andere kant van de wereld, in zomerse temperaturen bij onze dochter en haar gezin. Een eerste ontmoeting met de jongste kleindochter, Helena Rose, en weer bij-genieten van de rest van het jonge gezin.

Hier wordt het langzaam maar zeker ook lichter. Op dit moment ligt er nog sneeuw, en als dan de zon schijnt wordt alles zo prachtig licht!

We gaan weer langzaam maar zeker op weg naar de lente...

De Veertigdagentijd en Pasen luiden de lente in.

We hopen u en jullie allen weer gauw te ontmoeten!



Een hartelijke groet van ons beiden,

Dingena Hasper



VAN DE DIACONIE

Komende collecten

11 februari - collecte tijdens de dienst is voor algemene diaconale doeleinden

18 februari - 1^e zondag 40dagentijd - collecte tijdens de dienst is voor Open Doors
Wereldwijd worden christenen bedreigd en vervolgd. Elke dag moeten mensen lijden alleen omdat ze in Jezus geloven. Open Doors kan en wil dat niet accepteren. Daarom helpt Open Doors vervolgte christenen. Waar dat kan wordt hulp geboden in de vorm van voedsel, kleding en medicijnen. In navolging van de oprichter Anne van der Bijl worden nog steeds Bijbels gesmokkeld naar landen waar de Bijbel verboden is. Op plaatsen waar de veldwerkers niet kunnen komen worden christenen bemoedigd via geheime radio-uitzendingen. Ons gebed en onze gift maakt een verschil voor vervolgte christenen wereldwijd.

25 februari - Zendingszondag - collecte tijdens de dienst is voor de zendings- en evangelisatiecommissie van onze gemeente De Tjongervallei

Toneel in de kerk tijdens de Zendingsdienst

Op zondag 25 februari a.s. vindt om 10.00 uur een bijzondere Zendingsdienst plaats in de kerk in Oudehorne, waarin u kunt kijken naar een toneelstuk. Deze dienst organiseren wij in samenwerking met stichting Zending over Grenzen, een christelijke hulporganisatie die kansarme mensen in Oost-Europa helpt een beter bestaan op te bouwen.

Zending over Grenzen is voor ons een goede bekende: wij ondersteunen vanuit de diaconie hun werk al tientallen jaren met sponsorschappen. Zending over Grenzen onderscheidt zich door te werken met lokale medewerkers en vrijwilligers, waardoor ze hulp op de lange termijn kunnen bieden en een persoonlijke relatie kunnen opbouwen met de mensen die ze helpen. De lokale medewerkers gaan bij mensen in nood langs om hulpgoederen te brengen, sociaal-emotionele steun te verlenen en hen te vertellen over de hoop die ze kunnen vinden in God. Het doel van de organisatie is om mensen uiteindelijk zelfredzaam te maken, zodat ze op eigen kracht verder kunnen. Twee medewerkers van Zending over Grenzen uit Almere zullen tijdens de dienst op 25 februari een presentatie houden over het werk van Zending over Grenzen en u vertellen hoe u hun werk kunt ondersteunen.

Toneel in de Kerk



Om de verhalen uit Oost-Europa dichterbij te brengen, wordt tijdens de dienst op 25 februari het toneelstuk 'Grensgevallen' opgevoerd. Laat u meevoeren naar Oost-Europa, waar Greet Grens u helpt uw grenzen te verkennen of juist te bewaken. Aan het einde van de uitvoering zult u een stuk wijzer zijn over wat er allemaal speelt in Oost-Europa. Het toneelstuk is gebaseerd op waargebeurde verhalen over mensen die steun krijgen via Zending over Grenzen. Graag tot 25 februari!

Ardi uit Albanië. U zult zijn verhaal horen in het toneelstuk 'Grensgevallen'.

Kijk ook eens op: www.zendingovergrenzen.nl



3 maart - collecte tijdens de dienst is voor het diaconaal quotum

3^e collecte: Kerk in Actie - Zending Libanon, predikanten opleiden voor Midden-Oosten

Christelijke instellingen in Libanon hebben een regionale functie en de theologische opleidingsinstituten in Beiroet leiden predikanten op voor het hele Midden-Oosten. Wilbert van Saane is door Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) uitgezonden naar Libanon en werkt er als theologiedocent en studentenpastor. In Beiroet worden studenten opgeleid tot voorganger en kerkelijk werker en keren daarna terug naar hun geboorteland om in hun plaatselijke gemeente voor te gaan en deze op te bouwen. Voorgangers en kerkelijk werkers in actieve dienst krijgen bijscholing en er zijn cursussen theologie voor leken en voor belangstellenden uit andere religieuze tradities. Theologische instituten in Libanon willen daarmee de christelijke minderheid in het Midden-Oosten ondersteunen in aanwezigheid en getuigenis. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

10 maart - collecte tijdens de dienst is voor het aanloophuis Oer de Brêge in Heerenveen

Wellicht welbekend; het aanloophuis Oer de Brêge aan de Herenwal nummer 2. Het is een plek waar een huiselijke atmosfeer heerst en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Oer de Brêge is een stichting die als doel heeft tijdelijke hulp te willen bieden aan mensen die in geestelijke en maatschappelijke nood verkeren. In het bijzonder gaat het om mensen die weinig sociale contacten hebben, daardoor eenzaam zijn en een steuntje in de rug wel kunnen gebruiken. Het aanloophuis staat open voor alle mensen die op de een of andere manier moeite hebben om hun weg te vinden in onze maatschappij. Het bereik van het aanloophuis omvat Heerenveen en wijde omgeving.

13 maart - Biddag - gezamenlijke dienst in Jubbega – collecte voor Oeganda

Kerk in Actie – Werelddiaconaat: In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om genoeg voedsel te verbouwen. Regen valt steeds onvoorspelbaarder door klimaatverandering. Boerinnen en boeren weten niet goed meer wanneer ze moeten planten. Soms valt er te weinig regen, dan weer te veel met overstromingen tot gevolg. Dan blijft er weinig te oogsten over. De Anglicaanse Kerk van Oeganda steunt boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan.

17 maart - collecte tijdens de dienst is voor algemene diaconale doeleinden

24 maart - collecte tijdens de dienst is voor Mercy Ships

Mercy Ships begon met een droom: ziekenhuisschepen bemant met vrijwilligers die de inwoners van de armste landen van de wereld helpen door medische zorg te bieden. Gods liefde op een praktische manier aan de allerarmsten laten zien. Door de jaren heen heeft Mercy Ships met een handvol schepen meer dan twee miljoen mensen in ontwikkelingslanden geholpen met medische operaties en ontwikkelingsprojecten. En elke dag, met elke operatie, elke patiënt, brengen we een droom in vervulling. Op dit moment zijn er twee ziekenhuisschepen in de vaart – de *Africa Mercy* en de *Global Mercy*, het grootste particuliere varende ziekenhuis ter wereld. Beide schepen zijn speciaal ingericht om mensen in de armste landen in Afrika te helpen. Een prachtig doel waar we graag voor collecteren!

28 maart - Witte donderdag - viering van het Heilig Avondmaal

Avondmaalcollecte is voor stichting Sociaal en Vitaal, zelfoogsttuin in Nieuwehorne

Gezond eten is belangrijk om je goed te voelen en ziektes te voorkomen. Toch is het voor veel mensen in Nederland niet makkelijk om de gezonde voedingskeuzes te maken. In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Voor hen is het niet altijd mogelijk om voor gezond, lokaal en vers eten te kiezen. Stichting Sociaal en Vitaal brengt daar verandering in door gezond, lokaal en vers voedsel beschikbaar te stellen aan kwetsbare gezinnen in de provincie Friesland. De Stichting doet dit in samenwerking met organisaties, overheid en onderwijs. Met de zelfoogsttuin dragen we bij aan:

Sociale verbindingen, voedsel educatie voor het hele gezin, duurzaam en sociaal voedselsysteem, vitaliteit en gezondheid, biodiversiteit en natuur. Samen kunnen we het verschil maken voor de meest kwetsbare groep binnen de provincie Friesland.

29 maart - Goede vrijdag - geen collecte

30 maart – Paaswake - geen collecte



Sobere maaltijden in de Veertigdagentijd

Wie soberder probeert te leven, wie vast, beperkt zich om meer ruimte te maken voor waar het echt op aankomt in ons leven en voor onze medemensen.



Je kunt in deze periode afzien van (of je beperken in) bv. alcohol of roken, van snoepen, shoppen, tv-kijken, uitgaan of uitgebreide maaltijden eten. Je moet meestal wel even wennen, en dat waar je je in beperkt, vraagt nog wel even aandacht, maar toch komt er ruimte voor verdere bezinning, voor gesprekken met anderen, voor stilte en inkeer.

Je kunt wat meer dan anders stilstaan bij de nood van anderen, van medemensen die lijden onder armoede, stilstaan bij mensen die niet de ruimte en de kansen krijgen die wij wel krijgen. En erover nadenken hoe je solidair met hen kunt zijn.

In de weken waarin we toelevens naar Pasen proberen we als kerk nog wat meer dan anders daarmee bezig te zijn. In dat kader is iedereen die dat wil welkom bij de sobere maaltijden, één avond in de week eten we op woensdag samen soep met brood. Het geldt dat we uitsparen doordat we thuis geen eten hoeven te koken zamelen we in om daarmee mensen te ondersteunen voor wie het eten van drie gezonde maaltijden elke dag helemaal niet vanzelf spreekt. Kinderen die zonder ontbijt naar school gaan. Mensen die te maken hebben met armoede, helaas allang niet meer een zeldzaam probleem in ons land.

Iedereen is welkom. Juist ook voor gezinnen met kinderen is dit een mooie en laagdrempelige manier om aandacht te besteden aan deze periode. Samen eten is verbindend en gezellig! Doet u/jij, doen jullie mee?



Aanmelden:

Bij de diakenen Pieter Schaper, Auke Koehoorn en Gea Klein, mondeling doorgeven.

Bij de diakenen Jantine de Roos en Marianne Kerkstra mondeling en per telefoon. Mail via het volgende mailadres: cvd@pgderegenboog.nl

Doet u dit uiterlijk op maandag voorafgaand aan de maaltijd dag en geeft u dan ook aan of het voor één keer is of dat u vaker komt.

Soepbereiders: Mocht u een keer soep willen maken dan graag! Ook dit kunt u doorgeven aan de diakenen en via het mailadres.

Data/tijdstip: De eerste soberheidsmaaltijd is woensdag 14 februari om 18.00 uur. Daarna wekelijks op woensdag, de laatste maaltijd is 27 maart.

Locatie: Mildamzaal in het kerkgebouw van PG De Tjongervallei te Oudehorne.

Bezinnen

Rust en stilte zoeken,
haast en drukte mijden.
Luister eens naar je binnenste!

Hartelijk zijn voor elkaar en
sober en intens samenleven.
Waag het er eens op!



In deze tijd diep aan,
je bezinnen, ingehouden leven.
Gewoon, doen!

*Gedicht uit maandblad KBO-PCOB
Ingestuurd door Hemme Berg*



VAN DE KERKENRAAD

Fusie

Op 10 januari jl. hebben we als kerkenraad vergaderd over ons proces van samengaan met Katlijk/Mildam. Voordat het BMCV voorlopige goedkeuring kan geven, moeten er een hele reeks documenten aangeleverd. Het enige wat nog ontbrak was een (voorlopig) beleidsplan. Ds. Dingena heeft een concept opgesteld voor de komende anderhalf tot twee jaar.

Opdragen van kinderen

Vanuit de gemeenteavond is de vraag gesteld of het opdragen van een kind bij ons in de gemeente mogelijk is. Opdragen houdt in dat ouders ervoor kiezen om de doop uit te stellen tot het kind zelf kan kiezen of het gedoopt wil worden. Kerkrechtelijk zijn deze kinderen binnen de PKN 'statusloos', zij zijn kinderen van leden, maar de kerkenraad is er niet op tegen.

Invulling vrijkomende fte predikant

Door het aanstaande vertrek van Piet Hulshof komt er 0.3 fte vrij. Aan de ons de vraag of en hoe we dat zouden willen invullen. Bijvoorbeeld een kerkelijk werker met specifieke opdracht: namelijk een jeugdwerker, wellicht in combinatie met Jubbega? Unaniem is de kerkenraad van mening dat het belangrijk is om zo iemand aan te trekken. Uitgezocht zal worden: wie, wat, hoeveel uur, samen met Jubbega, taken, opdracht.

BHV

Twee jaar geleden ongeveer hebben we in de kerkenraad gesproken over een eventuele BHV cursus voor vrijwilligers. Nu het eerste gedeelte van de verbouwing van OH zo goed als afgerond is, gaan we opnieuw hiermee aan de slag. Officieel moeten er tenminste twee BHV-ers aanwezig zijn bij elke kerkdienst. Zij moeten ook herkenbaar zijn voor alle aanwezigen. Na een korte inventarisatie binnen de kerkenraad, denken we dat dit elke kerkdienst wel haalbaar is. Om hiervan zeker te zijn, gaan we als kerkenraad een BHV cursus volgen.

Samenstelling moderamen en vacatures

De samenstelling van het moderamen dit seizoen is: Reinoud ter Haar (scriba), Dingena Hasper (voorganger en interim voorzitter), Pieter Schaper (diaconie), Ineke van de Water (pastoraal ouderling), Geke de Jong (ouderling-kerkrentmeester).

Diaken Gea Klein en ouderling-kerkrentmeester Klaas Meekma hebben aangegeven hun ambt te zullen neerleggen, dit seizoen.

Ouderlingen Jelle Jongsma en Ineke van de Water verlengen beiden met een jaar.

Diaken Auke Koehoorn verlengt ook.

Dat brengt de **vacatures** in de kerkenraad dit seizoen op:

- 2 kerkrentmeesters;
- 2 diakenen;
- 1 voorzitter van de kerkenraad (ouderling of diaken met een bijzondere opdracht)

De protestantse gemeente De Tjongervallei doet een dringend beroep op al haar leden om deze vacatures te kunnen invullen.

Als u nu denkt: ik ken iemand die misschien wel geknipt is voor één van deze ambten, stuur uw suggestie dan naar de scriba: raterhaar@gmail.com of;

Scriba PG De Tjongervallei
Stelle 21, 8414PA Nieuwehorne

U mag ook uzelf voordragen.

Volgende geplande vergaderingen:

Moderamen	06-03-2024, 24-04-2024, 03-07-2024
Kerkenraad	13-03-2024, 01-05-2024, 10-07-2024
Gemeenteavond	12-06-2024



Namens de kerkenraad,
Reinoud ter Haar,
Scriba



WAT IS DAT TOCH MET KERSTMIS EN PASEN

Schape en Herders

Binnenkort krijg ik een derde knie. Dat maakt mij een beetje bijzonder. Het voelt als een schaap met 5 poten. Dat voelt goed, niet vanwege die 3 knieën, of 5 poten, maar omdat ik Zijn schaap ben en Hij mijn herder is.

Het kan zijn dat schape en herders op dit moment aan mijn lijst met 'dingen om over te denken' staan, omdat Kerstmis zo recent lijkt, en Pasen nog zo ver weg, en omdat ik wil schrijven over de schape en herders in beide verhalen. Het fascineert me dat ze in beide geval zo over het hoofd worden gezien en toch in beide zo belangrijk zijn. Neem bijvoorbeeld wat we horen over herders. Met Kerstmis wordt ons verteld dat ze arm, vies en veracht waren, en dat de engelen juist aan hen verschenen omdat het Gods plan was om tot "de minste van deze" te komen, want over hen maakt God zich het meest zorgen. Dat is in ieder geval gedeeltelijk waar. We moeten niet vergeten dat God nog steeds een hart heeft voor mensen die pijn lijden of onderaan in de maatschappij staan, *net zoals* Hij een hart voor iedereen heeft (Johan 3:16). Maar de herders in het kerstverhaal waren misschien niet helemaal zulke verschoppelingen van de samenleving als wij denken. Want zij werkten voor de priesters van het tempelsysteem in Jeruzalem. Als het gaat over het beroep herders, behoorden ze waarschijnlijk niet tot de laagste groep.

Het kerstverhaal vertelt ons dat de herders zich in de velden rond Bethlehem bevonden, niet in de wildernis waar gewone schape werden gehouden. Wat zegt dit ons eigenlijk? Het zegt ons veel, en is een belangrijk punt omdat alleen schape, die in die velden zo dicht bij de stad werden gehouden, voorbestemd waren om te worden geofferd voor Pesach. Geen enkel ander schaap van geen ander veld was geschikt. De herders waarover we in Lucas lezen, vervulden in feite een heel belangrijke plicht voor de tempel. Het waren geen gewone herders die voor gewone schape zorgden voor een gewoon doel. Ze hadden een grote verantwoordelijkheid om voor de kudden te zorgen. Hun basis taakomschrijving was om voor de Pesachlammeren te zorgen, om te garanderen dat ze zonder smet of ziekte waren en volledig ongedeed. De lammeren werden geboren in velden dicht bij de tempel, net buiten Bethlehem, en grootgebracht met als enig doel geofferd te worden. Het is verbijsterend om te bedenken dat de herders hun schape überhaupt voor enige tijd hebben achtergelaten om het kind Jezus te zien, gezien het risico dat het met zich meebracht. De engelen waren heel overtuigend in het overbrengen van hun boodschap aan de herders. 😊

Schape zijn de belangrijkste dieren in de christelijke beeldspraak. Interessant, want er is niets bijzonders aan. Ze zijn volgzaam en zeer begeerd door wolven, zelfs dichtbij huizen hier in Friesland. Ze zijn ook weerloos en volledig afhankelijk van degenen die voor hen zorgen. Ze zijn zachtmoedig en je zult nooit horen over een stelend, moordend schaap.

Sommige mensen denken dat het leuker is om Kerstmis te vieren dan Pasen, omdat het gaat over engelen en een prachtige geboorte, terwijl Pasen gaat over verraad en een vreselijke dood. Kerstmis is een verhaal waar iedereen van houdt, zowel gelovigen als niet-gelovigen. Iedereen zingt kerstliederen en hymnes. Niet zo met Pasen. Haal de paashazen en chocolade-eieren weg, en het plezier van een seculier Pasen verdwijnt al snel, en je blijft achter met een kruisiging en een leeg graf. Er zijn genoeg mensen die daar een probleem mee hebben.



Het belangrijke van de schapen in Kerst en Pasen is dat *a*/die schapen het hele jaar door nodig waren voor de tempel, voor offers voor de zonde. Maar nooit waren er zoveel lammeren nodig als tijdens Pesach. Duizenden en duizenden eenjarige lammeren waren nodig voor het Pesach-offer voor duizenden en duizenden mensen die hun lam in de tempel van de priesters moesten kopen. Op deze manier herbeleefden ze de uittocht uit Egypte al die honderden jaren eerder. Herinnert u zich het verhaal over het Joodse volk dat de bovendorpels van hun deuren moest markeren met het bloed van een jaar oud lam, zodat de engel des doods hun huizen zou 'passeren'?

Onze Heer Jezus kwam als een pasgeboren baby en werd in een voederbak voor beesten in Bethlehem geplaatst. Hij kwam als HET Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt (Johannes 1:29). Hij is ons offerlam (Jesaja 53:7), ons Pesachlam (1 Kor. 5:7), en Hij was foutloos; zelfs Pilatus zei dat hij geen schuld in Hem vond (Johannes 19:6). We zijn allemaal als schapen afgedwaald, ieder van ons heeft zijn eigen weg gekozen; en de HEER heeft Hem de ongerechtigheid van ons allen opgelegd. Hij werd onderdrukt en gekweld, maar Hij deed Zijn mond niet open; Hij werd als een lam naar de slachtbank geleid, en zoals een schaap voor zijn scheerders zwijgt, zo deed Hij Zijn mond niet open (Jesaja 53:6-7). Deze tekst is geschreven door de profeet Jesaja, maar liefst in de 8^{ste} eeuw voor Christus.

Onze Redder stierf als het Lam van God. Hij werd begraven en op de 3e dag na Zijn dood stond Hij weer op. En, voor het geval je het je afvraagt, het lege graf verklaart de opstanding niet. De opstanding verklaart het lege graf!!



Anneke van der Tempel



VAN TAAKGROEP VIEREN

Beste familie en vrienden van kerkgemeente De Tjongervallei,

Taakgroep Vieren nodigt u allen uit om deel te nemen aan en gezegend te worden tijdens en door alle verschillende diensten en evenementen die gepland zijn voor de 40 dagentijd en natuurlijk de Stille Week. Dit is een tijd van het jaar die door velen van ons wordt gezien als de belangrijkste van de hele christelijke kalender.

Ons gebed is dat we allemaal de tijd vinden in onze drukke dagen om te denken aan de betekenis van elke dag, de 'weg' van onze Heer Jezus naar het kruis, het graf en de overwinning van Zijn opstanding. Ons gebed is dat we niet alleen in de historische feiten van de week blijven, hoe interessant en belangrijk ze ook zijn, maar dat onze toewijding en dankbaarheid voor wat Hij heeft volbracht zal worden verdiept.

Jezus is het *Goede Nieuws* van de eeuwigheid; Hij is het *Beste Nieuws* voor een ieder van ons.

Houd je ogen open voor aankondigingen en herinneringen van data/tijden/locaties op de informatiestelling bij de kerk in Oudehorne, in de wekelijkse Nieuwsbrief en hier in het Kerkblad. Kom, denk na en vier met ons mee!

Het team Taakgroep Vieren wenst U en jou een gezegende periode van reflectie en dankbaarheid.

De minste van mijn broeders

Misschien was U dat wel
die zwerver langs de weg.

Of die soldaat die angstig was,
die yup in 't overleg.

Die dame in het karretje,
die rare collectant,

misschien bent U dat wel geweest.
Schoof ik U aan de kant...



Misschien was U het wel
en heb ik niets gedaan!
U niet gevoed en niet gekleed,
ik keek U niet eens aan...
Ik oordeelde waarschijnlijk
uit een onzuiver motief.
Want misschien Heer, was U het wel
en had ik U niet lief.

U hebt mij steeds gezien,
mijn schaamte is bekend.
U heeft mij keer op keer bewezen
dat U een ieder kent.
Ik wil er voor U zijn
maar wát bied ik U aan?
Heer, wat ik aan die ander doe
...dat heb ik U gedaan...

Vergeef mij mijn gebrek
aan inzicht, geef Uw Geest
die anderen oprecht ziet staan
als was U 't Zélf geweest!

Uit: 'Dagelijkse broodkruidels'

Door: Annelies



Gods plan

Stille tijd is binnenstappen in Gods onzichtbare Koninkrijk. Ik doe dat door dagelijks 3x naar mijn speciale plekje te gaan om daar de Bijbel te lezen en te bidden. God wil graag Zijn onzichtbare Koninkrijk zichtbaar maken.



Wat is Gods plan met mijn leven? Hoe vaak heb jij die vraag al gesteld? Misschien zit je middenin een zoektocht naar dit plan.

Ik wilde ook graag antwoord op deze vraag. God redde mij. Hij houdt onvoorwaardelijk van mij. En ik verlang ernaar om Hem te dienen. Herken je dit verlangen? Je ziet mensen om je heen die helemaal op hun plek zijn in hun bediening. Je hoort verhalen van mensen die hun roeping gevonden hebben. En jij denkt, dat wil ik ook.

Al heel jong wist ik, ik wil voor God leven. Doen wat Hij voor mij in petto heeft. En hoewel er meerdere taken zijn die ik leuk vind, is er nog geen één waarvan ik met een diepe gelukzaligheid zeg "dit is mij op het lijf geschreven".

Na een zoektocht van 20 jaar ben ik erachter gekomen dat ik de verkeerde vraag stel. Het is niet, wat is Gods plan met mijn leven. Hierdoor raakte ik op mijzelf gericht. En hoewel het goed is om jezelf te kennen, is het niet goed om op jezelf gericht te zijn. Immers, je leven draait toch niet om jou?

Dus ik veranderde de vraag: *Hoe past mijn leven in Gods plan met de wereld?*

Wat Gods plan met de wereld is, kun je lezen in de Bijbel. Hij heeft er nooit (en nog steeds niet) een geheim van gemaakt wat Hij van plan is. Hij liet het Abraham weten, Mozes, alle profeten en ook Johannes.

Sinds ik de vraag heb veranderd zie ik zoveel mogelijkheden. Bovendien als ik kijk naar de tijdslijn op mijn website, besef ik dat God allang bezig is met mijn leven in Zijn plan.

Dus loop je vast bij de vraag wat is Gods plan met mijn leven? Vraag dan aan God of Hij wil laten zien, hoe jouw leven past in Zijn plan. Mag Hij ook jouw leven gebruiken om Zijn onzichtbare Koninkrijk zichtbaar te maken?

*Bron: internet – waardevol verhaal
Auteur: Bianca (achternaam onbekend)*

Gevonden en met u/jou gedeeld door Margreet

Ik voel me soms een puzzelstukje
hopeloos op zoek,
naar mijn eigen plekje
ergens onder in de hoek.
Maar God heeft allang,
voordat ik geboren was...
een plekje in het midden gemaakt
waar ik precies in pas!



Jesus is just alright – Arthur Reynolds

‘Ik ben Christus Jezus, onze Heer, dankbaar dat Hij zoveel vertrouwen in mij heeft gehad, dat Hij mij in dienst nam en mij de kracht daarvoor gaf. En dat terwijl ik Hem vroeger had gelasterd, vervolgd en beschimpt. Toch heeft Hij zich over mij ontfermd, omdat ik in mijn ongeloof niet besepte wat ik deed. De genade van onze Heer is overstelpend groot door het geloof en de liefde in Christus Jezus.

(De eerste brief van Paulus aan Timotheüs 1:12-14)

Arthur Reynolds was zanger in zijn eigen gospelgroep toen hij in 1967 zijn zelf geschreven *‘Jesus Is Just Alright’* opnam. In de studio was ook Gram Parsons, die niet veel later deel zou gaan uitmaken van The Byrds. Hij maakte hen attent op het gospelnummer. Parsons zorgde overigens voor wel meer gospels op hun lp’s. De uitvoering werd nooit een grote hit (Nederland was een uitschieter met een 15^e plaats bij Veronica), dat kwam pas een jaar later, toen The Dooby Brothers er een bescheiden succes mee hadden. Op het podium behoorde het een aantal jaren tot de standards in het Byrd’s repertoire. Het werd een favoriet bij de Jesus Movement, die in de late jaren zestig in de hippiecultuur ontstond.

Jezus past precies bij mij, misschien is dat de vertaling. Wat anderen ook weten, welke weg anderen ook kiezen, het interesseert me niet, want Jezus is goed genoeg voor mij.

*‘I don’t care what they may say, I don’t care what they may do,
Jesus is just alright...’*

In het Nieuwe Testament lezen we niet vaak dat Jezus er voor ‘mij’ is, veel vaker dat Hij er voor ‘ons’ is. In Jodendom en kerk is de gemeenschap door de eeuwen heen veel belangrijker dan het individu. Dat veranderde toen in de 19^e eeuw in veel bewegingen en kerken het persoonlijk heil centraal kwam te staan.

De woorden uit de eerste brief die Paulus aan Timotheüs schreef, gaan wel over het persoonlijke. Timotheüs is een jongere medewerker van Paulus. Hij heeft een stevige taak op zijn schouders gekregen. Paulus wil hem daarom bemoedigen en hij doet dat met een persoonlijk verhaal. Paulus is zijn leven begonnen met Jezus te beschimpen en te lasteren. Toch heeft Jezus hem in Zijn greep gekregen en het leven van Paulus is totaal omgekeerd. Hij heeft genade ervaren en zo kon hij een nieuw leven beginnen.

Wat de mensen ook zeggen, wat ze ook doen, zingt het liedje, de liefde van Christus, Zijn genade, ze zijn voor mij genoeg. ‘Mijn genade is voor jou genoeg’, heeft Christus tegen Paulus gezegd. Zo vertelt hij het zelf in zijn brief aan de gemeente van Korinte:

‘Maar de Heer heeft mij gezegd: “Mijn genade is genoeg voor jou. Want echte kracht komt juist ten volle in zwakheid naar voren”’ (2 Korintiërs 12:9)

‘Jesus is just alright...’

Meer hoeft niet gezegd
of gezongen te worden.

Uit: *‘Stamelend Halleluja’*
Door: *Albert Ferwerda*



Nieuw podium kerk Oudehorne



We hebben er een poosje op moeten wachten, maar wat is het mooi geworden!

Het nieuwe podium in de verbouwde kerkzaal van Oudehorne is geplaatst; een prachtig harmonieus geheel met de verbouwde kerkzaal.

Ds. Piet Hulshof had 28 januari jl. de primeur om er de eerste preek op te houden. Het belangrijkste is wát er op het nieuwe podium gebeurt, aldus Piet.

De huidige paaskaars heeft een iets te grote diameter voor de nieuwe paaskaarsstandaard, waardoor die nog niet in gebruik is genomen. Daarvoor wordt nog een oplossing gezocht.

Informatieavond Naftali – donderdag 7 maart

Wat een leuke reacties horen we in onze dorpen over het plan om Naftali na te bouwen! Inmiddels staat het trapharmonium in de Vallei, komen er steeds meer spullen tevoorschijn en bij de samen-delen-markt vond iemand zelfs nog een heel oud boekje in de boekencollectie van Dhr. Boersma. Hierin staat een prachtige afbeelding van Naftali, welke wij zeer goed kunnen gebruiken! Zo zijn er vast nog meer verhalen en herinneringen die u met ons wilt delen. Wij horen deze graag, zodat we dit kunnen bundelen om tentoon te stellen tijdens het Flaeijelfeest.



Op donderdag 7 maart om 20.00 uur organiseren wij een informatieavond bij PG De Tjongervallei, Schoterlandseweg 20 in Oudehorne. U kunt uw ervaringen met ons delen en attributen meenemen die wij in bruikleen mogen hebben of zelfs mogen houden. Daarnaast kunnen mensen herinneringen met elkaar ophalen en ondertussen schrijven wij de waardevolle informatie op voor het archief. Het zou ideaal zijn wanneer u uw herinnering op papier kunt vastleggen en mee wilt nemen naar deze avond, zodat wij dit kunnen documenteren. Zien wij u donderdag 7 maart? Aanmelden voor deze avond kan bij:

Ane Visser – anemarina.29@outlook.com
Abeltje van Vliet – abeltjeroen@hotmail.com

Violenactie World Servants

Met de lente in het vooruitzicht maken wij ons klaar voor een nieuwe en hopelijk weer succesvolle violenactie. Op 22 en 23 maart komen wij weer langs de deuren met dozen violen. Zet het alvast in de agenda. Wij komen ook bij u aan de deur. Bent u niet thuis? Dan kunt u vooraf bestellen en zetten wij het voor u apart. Bestellen kan tel. bij 06-50608610 of per mail: violenactieworldservants@gmail.com

Wat kost het?

1 doos met 20 violen € 10

1 zak potgrond € 3

2 zakken potgrond € 5



Bestellingen kunnen opgehaald worden bij:

't Hummelhûs

Schoterlandseweg 135

Oudehorne

Lijkt het u leuk om ons te helpen en er samen weer een geweldige actie van te maken? Laat het dan vooral weten, we zijn nog druk opzoek naar helpers.

De actie wordt weer georganiseerd voor de World Servants; dit jaar gaan we met een groep jongeren uit Nederland naar Rwanda. In Rwanda gaan wij een fairtrade verwerkingscentrum voor passievruchten bouwen. U/jij steunt ons door mee te doen aan de violenactie. Dank!



Afscheid van onze koster

Na meer dan 25 jaar in dienst te zijn geweest van onze gemeente is Rommie Haarsma gestopt als koster. Woensdag 31 januari was haar laatste werkdag. Tijdens de kerkdienst op 22 oktober jl., waarin haar jubileum werd gevierd, gaf Rommie al aan dat haar langste tijd als koster wel geweest was. Het werd tijd om een andere invulling aan haar week te geven. Natuurlijk is dat voor ons als gemeente een gemis, maar we gunnen Rommie deze invulling.

In al die jaren was Rommie: sleutelhouder, aanspreekpunt, regelaar, koffieverzorger, schoonmaakster en nog zoveel meer taken waar gemeenteleden niet altijd van weten. Maar ze was wel **ONZE KOSTER!** Nu dat ten einde is gekomen valt het niet mee om een andere koster te vinden, want zo'n duizendpoot vind je niet zomaar.

Toch zal ook dit wel worden opgelost en Rommie, we gunnen jou je nieuwe invulling van je tijd en bedanken je ontzettend voor het vele werk dat je voor de kerk en het dorp hebt gedaan. In de dienst van zondag 10 maart a.s. zullen we op gepaste wijze afscheid nemen. Het ga je goed met man, kinderen en kleinkinderen en we zien je natuurlijk 's zondags nog heel vaak in de kerk, maar dan gewoon als gemeentelid.

Hieronder nog de tekst van het lied dat gezongen is in de dienst van 22 oktober 2023. Een beetje aangepast, omdat je inmiddels afscheid hebt genomen.

Op melodie van: Jezus zal heersen als de zon
Tekst gemaakt door: ds. Piet Hulshof



Rommie dit lied is voor jou
en zingen van jouw taak en trouw
Als koster stond je altijd klaar
al meer dan vijfentwintig jaar.

Druk in de kerk en de Vallei
een spin in 't web ja dat was jij
De zalen, koffie, thee en bier
jij regelde alles met plezier.

jij
lent
goud
waard



Rommie bedankt voor al jouw werk
Een kwart eeuw koster van de kerk
in weer en wind, in storm, in rust
was jij je van je taak bewust.

Koster we waren blij met jou
en zagen in jou iets van Gods trouw
Van God die Zijn gemeente bouwt
en jou dit werk had toevertrouwd.

Namens de kerkrentmeesters,
Ane Visser



Samen-delen-markt: strune mei wat lekkers

Zaterdag 27 januari jl. stond de Vallei bomvol boeken, stoelen, planten, kasten, speelgoed, kinderboeken, servies en huishoudelijke benodigdheden. Bijzondere dingen zoals een paar Heineken parasols, een grote steen, oud technisch speelgoed, prachtige vazen, bloempotten, speelgoed, retro kerstballen, nostalgische kaarten, een grote kribbe, een muziekinstallatie en een cupcake bewaardoos zochten een nieuwe eigenaar.

Hoeveel mensen er zouden komen wisten we van te voren niet. Om 10.00 uur was het gelijk al gezellig druk! Voor of na het sneupen tussen de spullen, konden de bezoekers genieten van een kopje koffie met een plak cake of zelfs een stukje taart. Wat lekker!

We zagen veel blije gezichten die tussen alle spulletjes iets waardevols vonden. Een aandenken aan dominee Boersma door een boek uit zijn verzameling, een kerstmusical van de zondagsschool van vroeger of juist een paar mooie boeken om te lezen! De melkbus bracht €400,- op voor het goede doel. Dat doel is de kerk geworden en het geld zal goed worden besteed.

Woensdag 31 januari jl. is Het Lichtpunt uit Kollumerzwaag geweest om de overtollige spullen op te halen. We kijken nog naar een goede bestemming voor de waardevolle boekencollectie. Daarna is het afval naar de stort gegaan. Heel erg veel dank aan alle vrijwilligers die deze ochtend mogelijk maakten: voorbereiden, inbrengers, baksters, de mensen achter de kramen en alle bezoekers/opruimers. **Bedankt!**





Kofje oerke mei sop

Laatste kofje oerke mei sop – 29 februari

Na vier zeer geslaagde Kofje oerkes mei sop, is in februari de laatste keer al weer aangebroken. Op donderdagochtend 29 februari vindt er een bijzondere afsluiting plaats. Er wordt namelijk ter plekke voor ons gekookt! Vanuit de groep waren er 3 enthousiaste heren uit Mildam, die met het idee kwamen om eens een warme maaltijd met elkaar te eten.

Dat omarmen we van harte, dus in plaats van soep wordt er tijdens het laatste kofje oerke mei sop, een heerlijke stampot gegeten!

De editie in januari telde maar liefst 16 bezoekers en we konden genieten van snert, bruine bonensoep en wortel/pompoensoep.



De soepen werden deze keer gemaakt door Hermien Plantinga en Syarda van der Zee. Het is bijzonder om te merken dat er iedere maand weer enthousiaste soepkokers willen meehelpen aan dit initiatief. Dank aan alle soepkokers van afgelopen maanden!

Donderdag 29 februari staan de koffie en thee vanaf 9.30 uur weer voor u en jou klaar in de Mildamzaal en om 11.30 uur gaan we met elkaar aan tafel. Komt u ook? Aanmelden is niet verplicht.

De liefde in de pan is de glimlach aan tafel

Joop Braakhekke

Van de KinderKring - 40dagenproject - Met vallen en opstaan

Als Kinderkring zijn we al weer bezig met het 40dagenproject en we kiezen opnieuw voor een project van BijbelBasics. We willen dit jaar samen met Petrus op weg gaan naar Pasen! Petrus wil niets liever dan Jezus volgen. Maar juist wanneer de tijd van Jezus' sterven steeds dichterbij komt, vindt hij het moeilijk om ook met Jezus mee te gaan wanneer Hij moet lijden. Toch leert Petrus, **met vallen en opstaan**, Jezus' volgeling te zijn.

Tijdens enkele zondagen zal Petrus ons vereren met een bezoek in de kerk en hij legt uit welke 'steen' hij die zondag met zich mee neemt. Tijdens het moment 'backstage' gaan we aan de slag met een passende verwerking en die tonen we u graag weer in dienst!



Uiteraard gaan we ook weer PalmPasen vieren met elkaar.

Hiervoor nodigen we alle basisschoolkinderen uit de dorpen uit op **zaterdag 23 maart om 13.30 uur** in de Mildamzaal van PG De Tjongervallei in Oudehorne.

We zullen daar Palmpassen stokken versieren en ouders zijn welkom om te blijven helpen. De Kinderkring zorgt voor alle benodigdheden om een complete Palmpassenstok te kunnen maken. De verwachting is dat we rond 15.00 uur klaar zijn met prachtige versierde stokken. In de dienst van 24 maart willen we die graag aan iedereen tonen. We hopen op een gezellige middag en aanmelden is niet nodig. Limonade (en koffie) staan voor je klaar!



Wacht maar

**'Wacht op de HEER, wees dapper en vastberaden,
ja, wacht op de HEER'**

– Psalm 27:14 –

De kolibrie is een vliegende krachtpatser. De vogel kan snelheden van wel 50 kilometer per uur bereiken en tot 100 kilometer wanneer hij duikt – dat is bijna net zo snel als een auto op de snelweg! Zijn vleugels gaan wel tachtig keer per seconde op en neer, afhankelijk van de kant die hij opvliegt. Om die vleugels van energie te voorzien haalt een kolibrie zo'n 250 keer per minuut adem en slaat zijn hart 1200 keer per minuut. Ter vergelijking: jouw hart slaat maar tussen de 70 en 100 keer per minuut!

Al die kracht zit verpakt in die piepkleine kolibrie. De calliopekolibrie is maar 7,6 centimeter lang, waarmee hij de kleinste vogel van Noord-Amerika is. Maar de bijkolibrie uit Cuba is nóg kleiner en is met 5,7 centimeter zelfs de kleinste vogel ter wereld. De robijnkeelkolibrie weegt ongeveer 3 gram, ongeveer evenveel als een muntje van 2 eurocent. Maar het meest bijzondere aan kolibries, is de manier waarop ze kunnen vliegen! Ze dartelen tussen bloemen door en vliegen recht omhoog, omlaag, opzij en achteruit. Ze kunnen zelfs 'op de rem trappen' en midden in de lucht blijven hangen.

Soms zal God ook jou vragen om te stoppen en te blijven 'hangen' – niet midden in de lucht, maar in gebed. Weet je, God geeft altijd antwoord wanneer je bidt. Soms zegt Hij meteen ja en soms meteen nee. Maar andere keren vraagt God je te wachten op een antwoord. Hij wil dat je stil bent en dat je Hem vertrouwt en wacht terwijl Hij ervoor zorgt dat alles in je leven goed komt. Dus wat kun je doen terwijl je wacht? Blijf dicht bij God 'hangen'! Blijf bidden (Lukas 18:1-8). En blijf erop vertrouwen dat God al begon met het verhoren van je gebed voordat je het uitsprak (Jesaja 65:24)!

Niet te geloven!

Bijna geen vogel ter wereld legt kleinere eieren dan de kolibrie. Hoe klein zijn ze dan? De robijnkeelkolibrie legt eieren die ongeveer zo groot zijn als een erwt. Vervolgens stopt de moedervogel die eitjes weg in een nest zo groot als een walnoot, dat is gemaakt van spinnenwebben en stukjes plant.



'Heer, U weet dat ik niet zo goed ben in wachten. Helpt U me daarom om geduldig te blijven, terwijl U aan een volmaakt antwoord werkt.'

Uit: 'Niet te geloven', door: Louie Giglio



Inspiratie voor de regio - Vorming en Toerusting

De dynamiek van het vrouwelijke in de Bijbel

Veel mensen, mannen vooral, denken dat de Bijbel een boek is waar mannen de hoofdrol mogen spelen. Zelfs dus. Mannen gaan dat dan ook in hun eigen leven doen. In de politiek, in de kerk, in het huishouden.



Op het eerste gezicht lijkt dat vanzelfsprekend. Zelfs God is namelijk ... een man: Vader! En hij heeft ook nog een Zoon. Twee mannen zelfs. Vrouwen spelen een ondergeschikte rol, en onder invloed van dat veel te mannelijke christendom (wat je misschien aan de laatste drie letters zou moeten beoordelen) werden vrouwen óf heilige óf heks. Maar nooit een gewoon mens. Vanavond gaan we eens kijken of die onzin allemaal gegrond is. We zullen verrassende dingen tegenkomen in de teksten. De Bijbel blijft een verzameling boeken die in een uiterst patriarchale structuur zijn ontstaan, en daar helpt geen moedertjelijf aan, maar er zijn veel elementen in de teksten aan te wijzen die mannen een behoorlijk toontje lager laten zingen en die ijzersterk opkomen voor de vrouwen in deze wereld. Ikzelf ben een man, dus niet bepaald onverdacht. Maar vrouwen die de avond meemaken moeten zich daar maar niets van aantrekken en een en ander kritisch bezien. Mannen zijn ook welkom trouwens, want dat mannen alle macht opeisen is niet alleen beroerd voor vrouwen, ook mannen zelf schieten zich daarmee ellendig in de voet. Een avond bevrijdingstheologie voor wie niet benauwd wordt van ongekende inzichten.

Datum: **Donderdag 22 februari 2024**
Plaats: "De Beage", K. Molweg 19, 8411 XN Jubbega
Tijd: 19.30 uur
Leiding: Ds. J. v.d. Herik
Bijdrage: € 5,00 p.p.
Contactpers: Mw. A. M. Schimmel
Opgave: annemiekeschimmel3@gmail.com

Kruis en opstanding

Op uitnodiging van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en Tjalleberd en de Protestantse Gemeente Heerenveen komt ds. Fulco van Hulst spreken over kruis en opstanding. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Beiden krijgen hun betekenis in het licht van wat Jezus leerde en voorleefde. Met de oude leerstelling dat Jezus 'is gestorven voor onze zonden' heeft het weinig te maken. Als wij met die 'zonden' niets doen, dan is Jezus voor niets gestorven. Sterker nog, dan kruisigen wij hem steeds opnieuw. Maar als wij de kant van Jezus kiezen, als wij willen geloven waar Jezus in geloofde, willen opstaan tegen de machten waar Jezus tegen opstond, dan hebben wij ook deel aan die 'opstanding'. Dan leven wij een 'verzoend leven'.



Fulco van Hulst neemt u mee op een reis door de geschiedenis van de theologie, op zoek naar de betekenis van de kruisdood van Jezus, zoals die is verwoord door diverse invloedrijke theologen, om samen tot een antwoord te komen op de vraag waarom het verhaal van Pasen niet alleen een belangrijke boodschap is voor de christelijke kerk, maar voor de hele wereld.

Datum: **Maandag 4 maart 2024**
Plaats: Trinitas, Coehoorn van Scheltingaweg 1, Heerenveen
Tijd: 19.30 uur
Contact: Jannie Meijer, j.meijer213@chello.nl
Entree: € 10,- p.p.



Verstillen in de veertigdagentijd (Christelijke meditatie)

In de 40 dagen tijd staan we vaak stil voor bezinning en stilte. Dat kunnen we doen in de Piterkerk van Lippenhuizen rondom de Paaskaars. We komen in stilte binnen en luisteren naar muziek. Als het 9.30 uur is gaat de muziek uit en wordt er een Bijbeltekst voorgelezen. Deze kunnen we in stilte op ons in laten werken totdat om 9.55 uur de muziek weer gaat spelen.



We verlaten dan in stilte de kerk.

Hierna is er gelegenheid om aan de overkant een kop koffie of thee te drinken. Tijdens het koffiedrinken is er gelegenheid om na te praten over de Bijbeltekst en je ervaring met het stiltemoment.

Plaats: Piterkerk, Buorren 30, 8408 HH Lippenhuizen

Data: 14, 21, 28 februari en 6, 13, 20, 27 maart

Aanvang: 9.15 uur

Bijdrage koffie/thee: € 2,-

Opgave: is niet nodig

Meerijden met Pietsje v.d. Molen is mogelijk.

Veertig dagen ~

Veertig dagen de kruisweg door
in Jezus spoor
veertig dagen naar Hem kijken
elke dag meer op Hem lijken
veertig dagen vergeving vragen
Zijn kruis dragen
dagelijks schuld belijden
met de zonden strijden

Veertig dagen mee
naar Gethsémané
bespot, geslagen, veracht
in de donkere nacht
vallen en weer opstaan
struikelend, verlangend meegaan
veertig dagen verwondering
stilte in bezinning

Veertig dagen bidden
om Jezus in ons midden
veertig dagen geloof opwekken
meer van Jezus ontdekken
veertig dagen waken
een geloofsreis maken
veertig dagen dichter bij Hem
volg Zijn stem



Veertig zinnen

Veertig dagen met Jezus alleen
om het kruis heen
in aanbidding
we horen Zijn smeking
Mijn God, Mijn God
waarom verlaat U Mij
wat een liefde, wat een trouw
Mijn kind, het is voor jou

Dat Hij gestorven is
Hij koos de duisternis
voor het licht
geeft ons Hemels uitzicht
veertig dagen kwetsbaar
eeuwig dankbaar
voor het wonder
van genade zo bijzonder!

Leo Heuvelman
christelijkegedichten.com



Contactadressen

Kerkenraad:

Voorzitter:

Scriba:

Ouderlingen:

Vacant

Reinoud ter Haar

Roelof Porte (wijk 1)

Vacant (wijk 2)

Ineke van de Water (wijk 3)

Jelle Jongsma (wijk 4 en 5a)

Thea Hofman-van der Bijl (wijk 5b)

Yvonne Brouwer (K/M - wijk 6 en 7)

Jeugdouderling:

College van diakenen:

Diakenen:

Vacant

Pieter Schaper (voorzitter)

Gea Klein (secretaris)

Jantine de Roos

Auke Koehoorn (K/M)

Marianne Kerkstra (K/M)

Vacant (2x)

College van kerkrentmeesters:

Ouderling/kerkrentmeester:

Klari Douma-de Vries (secretaris)

Geke de Jong-Hiemstra

Ane Visser (voorzitter)

Anko Hofstra (K/M)

Jan Gorter (K/M)

Vacant (2x)

Predikanten:

Ds. Dingena Hasper, Jubbega

Ds. Piet Hulshof, Jubbega

Taakgroep jongeren:

Taakgroep pastoraat:

Taakgroep vieren:

Taakgroep leren:

Vacant

Ds. Dingena Hasper (contactpersoon)

Syarda van der Zee-Siderius (voorzitter)

Jan Douma (secretaris)

Pietsje van der Molen

Administratie:

Piet Bosma (OH/NH)

administratie@pgderegenboog.nl

Begraafplaatsen:

Uulke Hoekstra (beheer en administratie)

Hinke Christoffers (beheer)

Kerkelijk bureau:

Jouke Andringa (Oude-/Nieuwehorne e.o.)

kerkelijkburo@pgderegenboog.nl

Yvonne Brouwer (Katlijk/Mildam)

y.m.brouwer@ziggo.nl

Collectemunten/Diaconie Geke de Jong-Hiemstra

Taakgroep PR & Communicatie:

kerkbladkopij contact: Margreet de Boer

kerkblad@pgderegenboog.nl

website contact: Pieter Schaper

webmaster@pgderegenboog.nl

nieuwsbrief contact: Tiny van Etten

nieuwsbriefoosthoekgemeenten@gmail.com

Koster:

Vacant

voor aanvragen vergadering

Email: koster@pgderegenboog.nl

Emailadressen:

scriba@pgderegenboog.nl - Dit mailadres kunt u gebruiken om de kerkenraad een mail te sturen.

De kerk op internet via **www.pgderegenboog.nl**

vieringenregenboog@outlook.com - Mailadres voor opvragen van vieringen ouder dan 4 wk.

Aan- of afmelding voor het kerkblad: doorgeven aan de ouderling van uw wijk of de contactpersoon.

Aan- of afmelding voor de nieuwsbrief: stuur een mailtje naar nieuwsbrief@pgderegenboog.nl



COLOFON



Redactie Kerkblad: M.J. de Boer-de Wolff
Verspreiding kerkblad: Via wijkouderlingen en contactpersonen
Contact postadressen: R. van der Lei

Voorgangers:

Predikant Dingena Hasper:
tel.: 06-44199474 / email: domineedingena@gmail.com

Predikant Piet Hulshof:
tel.: 0516-842078 / email: piethulshof@pgderegenboog.nl

Verschijningsdata van het kerkblad in 2024:

Kerkblad wordt verspreid in:

Nr. 1	week	2	voor 14 januari	Nieuwjaarsnummer	dinsdag	2 januari	2024
Nr. 2	week	8	voor 11 februari	40 dagennummer	zaterdag	27 januari	2024
Nr. 3	week	13	voor 31 maart	Paasnummer	zaterdag	16 maart	2024
Nr. 4	week	20	voor 19 mei	Pinksternummer	zaterdag	4 mei	2024
Nr. 5	week	28	voor 14 juli	Zomernummer	zaterdag	29 juni	2024
Nr. 6	week	36	voor 8 september	Startnummer	zaterdag	24 augustus	2024
Nr. 7	week	41	voor 20 oktober	Herfstnummer	zaterdag	5 oktober	2024
Nr. 8	week	47	voor 24 november	Advent/Kerstnummer	zaterdag	9 november	2024

Kopijsluitingsdatum:

Rekeningnummers – IBAN Gemeente Oude- en Nieuwehorne:

T.n.v. Prot. Gem. De Regenboog te Oude- en Nieuwehorne e.o.
NL39 RABO 0351 4011 56 of NL08 INGB 0000 8478 50 Kerk

T.n.v. Prot. Gem. De Regenboog te Oude- en Nieuwehorne e.o.
NL02 RABO 0143 8816 71 Diaconie

T.n.v. Prot. Gem. De Regenboog te Oude- en Nieuwehorne e.o.
NL35 RABO 0351 4026 83 Zending

Rekeningnummers – IBAN Gemeente Katlijk/Mildam:

NL44 RABO 0331 6021 05 Kerk
NL41 RABO 0331 6027 41 Diaconie
NL42 RABO 0331 6018 50 Zending/Evangelisatie
NL19 RABO 0331 6025 55 A.R.K. kinderen

Voor 31 maart 2024 ontvangt u het Paasnummer van het kerkblad.
Kopij hiervoor kunt u inleveren tot en met **zaterdag 16 maart 2024** vóór 17.00 uur.

Per Email: kerkblad@pgderegenboog.nl

(dit mailadres zal z.s.m. worden aangepast naar de nieuwe gemeentenaam)

Kopij voor de nieuwsbrief naar **nieuwsbriefoosthoekgemeenten@gmail.com**

Kopij inleveren vóór de woensdag 19.00 uur. Alles wat daarna binnenkomt, kan helaas niet worden meegenomen in de betreffende nieuwsbrief van die week.



KLEURPLAAT

Palmpasen

